

## Efterslægtsberetning for Niels Rønning

af 19<sup>de</sup> Jæder. f. byg: Gødelige og Kallende P<sup>r</sup> Niels Rønning, Bogindbyer for Vejlby-  
Mærning. Han var fød i Fredericia d. 1715 d. 3<sup>de</sup> Maj, dimitteret fra den la-  
teinst. Skole, sammentræde og optagelse blandt Københavns Universitets Studenter d. 1736, kaldet til Bogen for til Mærningsteden først i Skuffe d. 1739. Altså han  
faaldes ind i 39<sup>de</sup> Aar færd til Lyngbygaard og med Høghedighed vorbesørgen  
faaldes først og sidst til Læbet i Rindby og Holten, samt videnskabsforstander til sin  
brøder sin gode Jæder i Rindby og Rindbygaard, samt Læbet og med Læbet  
fulgt mangfoldige Bøger i Bogindbyer og i Kongen for omkredning, hvor han faldt om  
fulden af en langsom og udtvænde Dygd, hvorom faldt temmelig tid og med den  
imidlertid d. 15<sup>de</sup> og 16<sup>de</sup> d. 1779, da han døde var brast til 63 Aar 6 Maanedes 12 Dage.

Præstens nekrolog over Niels Rønning i Vejlby kirkebog 1779

Udført af Karsten Thorborg, 2009

<http://kt.mono.net>

# Forord

Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvise sig om ved at google på navnet Rønning. Det er den oprindelige gren fra Vejlbydeggen, Niels Rønning, som er emnet for den foreliggende efterslægtsberetning, selv om min kone Bente f. Liisberg ikke er blodbeslægtet med dem. Niels Rønnings sønnesøn, mølleren Thomas Rønning, havde et "uægte" barn samt to plejebørn. Og det er ikke mindst dem og deres efterslægt der er blevet udforsket af nutidige efterkommere. Jens Thomsen, Peder Sørensen og Peder Larsen hed de. De sidste to overtog Rønningnavnet, og den sidste, Peter Larsen Rønning som han kaldte sig, var far til Bentes mormor. Den gren har Jeanette Rønning behandlet på nettet, og jeg har selv gjort det i "Bentes anetavle" her på hjemmesiden. Det andet plejebarn, Peder Sørensen og hans slægt, er blevet grundigt udforsket af Helle Rønning. Jeg har mailet med både hende og med Jeanette Rønning og har haft stort udbytte af deres resultater. Men hovedvægten i denne undersøgelse er altså lagt på plejeforældrene på Rønninggård og deres aner. Der ligger mange oplysninger om denne "ægte" Rønningslægt på nettet i DIS-forum.

# Introduktion

Bentes mormor hed Marie Elisabeth Rønning. Hendes forældre havde været møllerpar på Rønninggård i Fiskbæk, Viborg amt. Men faderen, Peter Larsen Rønning, var ikke født Rønning. Han var vokset op som plejebarn hos det tidligere møllerpar på gården, Thomas og Anna Marie Rønning. De var fætter og kusine og havde ingen børn selv. Deres fædre var sønner af Niels Rønning som var degn og skolelærer i Vejlbj på Vestfyn. Selv var de også lærere: Søren Christian Rønning i Husby på Fyn og David Rønning i Amitsbøl ved Fredericia. En søster til dem hed Hedvig. Hun var godt gift med forvalteren på godset Tårupgård i Fiskbæk. Han hed Bendix Kop og havde blot én bror, en blind husmand, så det blev Rønningfamilien der var i centrum. Bendix Kop opkøbte i årene omk. 1800 jord og opførte en gård og mølle i Fiskbæk som han kaldte Rønninggård. I parrets testamente fra 1795 var det navnlig Hedvigs søskende der blev tilgodeset. Den yngste, Bodil, boede ligefrem hos dem. Ved parrets død 1818 arvede hun gården, og ved hendes død 3 år senere, var det de to brødres børn der arvede. Davids søn Thomas fra Amitsbøl var allerede optaget som plejesøn på Rønninggård, og ved sit giftermål med kusinen Anna Marie fra Husby blev det muligt for ham at overtage gården. Hun var betydeligt ældre end han og over den fødedygtige alder, men parret tog to plejesønner til sig. Den ene var Bentes mormors far, Peter Larsen Rønning. Han var resultatet et kærligt møde mellem en tjenestepige i Rynkeby og en herskabstjener fra Holsten, og da hun som tjenestepige ikke kunne have drengen skulle der findes en plejefamilie til ham. Lægen i Nyborg der vaccinerede ham hed Harder og var i familie med Rønningerne, så det er sikkert ham der har formidlet barnet til det barnløse par på Rønninggård.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

**Niels Christensen Rønning**, søn af **Christen Sørensen Smed** og **Bodil Nielsdatter**, blev født i 1715 i Fredericia, blev døbt den 3 Maj 1715 i Trinitatis kirke, Fredericia, døde den 16 Feb. 1779 i Vejlbj, Odense amt i en alder af 64 år, og blev begravet den 19 Feb. 1779 i Vejlbj.

Biografi: Vejlbjdeggen, Niels Rønning, er stamfader til flere generationer af skolefolk på Fyn og i Jylland i sognene ved Lillebælt. Præsten i Vejlbj skrev en hel lille nekrolog i kirkebogen ved hans død 1779:

"d. 19 Febr: begr: hæderlige og vellærde Sr. Niels Rønning, Sogndegn for Veilbye Menighed. Han var født i Fredericia An: 1715 d: 3die May, dimitteret fra den latinske Skole sammedsteds og optaget blant Kiøbenhavns Universitets Studenteres Tal An: 1736, kaldet til Degn her til Menigheden først i Augusti An: 1739. Efterat han saaledes udi 39½ Aar havde til Opbyggelse og med Nøjagtighed rosværdigen forestaaet sit Embed i Kirken og Skolen, samt desuden foruden sit Embed, ved sin gode Indsigt i Vundlæge=Videnskab i endeel Aar tient og ved Guds Hielp hiulpet mangfoldige baade i Sognet selv og i Egnen her omkring, blev han selv overfalden af en langsom og udtærende Sygdom, hvorved hans timelige Liv udløb Natten imellem d: 15de og 16de hujus, da hans Alder var bragt til 63 Aar 9 Maaneder 12 Dage."

Jeg ved ikke hvorfra Rønningnavnet stammer, men der fandtes i 1680erne en præstefamilie Rønning ved Skanderborg i Fruering-Vitved sognene, og i 1700-tallet var der Rønninger i Trelde nær Fredericia ved Lillebælt. Lærerparret fik 9 børn, men kun de 4 blev voksne: Hedvig, Søren Christian, David og Bodild. Af dem blev Søren lærer i Husby og David i Amitsbøl på den anden side Bæltet. Hedvig blev gift med Bedix Kop i Fiskbæk. De var et barnløst, men velstående gårdmandspar på Rønninggaard med Fiskbæk mølle. Bodil boede som ugift hos dem, og efter mandens død sluttede madame Rønning sig også til dem og levede sine sidste år på Rønninggård.

Begivenheder i hans liv:

- Skolegang: Fredericia latinske, Fredericia.
- Student: 1736, Kbhs Universitet.
- Han blev ansat som sogndegn 1739-1779 i Vejlbj, Odense amt.

Niels blev gift med **Dorthe Johanne Balslev** omk 1739. Dorthe blev født i 1720 i Vejlbj, blev døbt i 1720 i hjemmet, fremstillet 10 Nov 1720, døde i Aug. 1786 på Ørregaard, Fiskbæk i en alder af 66 år, og blev begravet den 15 Aug. 1786 i Fiskbæk. Deres børn: **Søren Christian**, **Hedevig**, **David** og **Bodil Marie**.

Biografi: Præsten gav hende et par ord med på vejen: "Hun var siden i mange Aar Degnens Kone her i Sognet. Som Enke flyttede hun til en Datter paa Øregård ved Viborg hvor hun døde Aar 1786 i August."

**Søren Christian Rønning** blev født i Apr. 1743 i Vejlbj, Vends, Odense, blev døbt den 28 Apr. 1743 i Vejlbj, og døde i 1809 i Husby i en alder af 66 år.

Biografi: Søren Christian Rønning var degn og skoleholder i Husby på Vestfyn nær Wedelsborg. Som ung studiosus på latinskolen i Fredricia kom han 1768 galt afsted med sin tilkommende kone hvad der indbragte ham en alvorlig reprimande og tilhørende sanktion:

*"Studiosus Søren Christian Rønning af Fredericia, opreisning formedelst, at hans hustrue er kommen for tiilig i barsel seng efter deres bryllup, så han desuagtet til geistlig embede, hvor det lovlige skee kand, maae beforders og antages. Dog ikke i det sogn, hvor forseelsen er sket, ey heller maae hand betiene noget geistlig embede, førend 2 aar efter at forseelsen er begaaet, er forløbet. 16 junii 1769.*

Bilag:

*Han har forholdet sig skikkelig og vel, er meget fattig, og har, så vidt mig vitterligt er bekiendt, ey mere til sin og sines underholdning, end de 40 rdr hand aarlig i sin condition nyder til løn. Fredericia 12 december 1769."*

En teologisk embedseksamen har der ikke været til, så han endte som nævnt med at blive skoleholder og organist i Husby med konen og 5 børn hvoraf 1 var handikappet og ude af stand til at klare sig selv. Datteren Anna Maria giftede sig med fætter Thomas Rønning og blev plejemor for Peder Larsen fra Rynkeby - Bentes oldefar.

Begivenheder i hans liv:

- Student: Fredericia.
- Han findes i folketællingen 1787-1801 som degn og lærer i Husby, Fyn.

Søren blev gift med **Magareta Pedersdatter** den 28 Jun. 1768 i Trinitatis, Fredericia. Magareta blev født i Jun. 1743 i Fredericia, blev døbt den 2 Jul. 1743 i Trinitatis kirke, Fredericia, og døde i 1816 i Trinitatis, Fredericia i en alder af 73 år. Deres børn: **Niels Christian**, **Anna Maria**, **Frederik Ludvig**, **Christian** og **Anne Margrethe**.

Ægteskabsnotater: **KB Trinitatis Fredericia Forlovelselsbog 1768, opsl. 171:**

For den Unge Karl og Studios Monsr. Søren Nielsen Rønning og Pigen Magrethe Pedersdatter som agter at begive sig i Ægteskab .....

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

28 Juny 1768 Dinesen & [?]

**Niels Christian Rønning** blev født i Jun. 1768 i Fredericia, blev døbt den 3 Jul. 1768 i Trinitatis kirke, Fredericia, og døde den 10 Okt. 1801 i Kbh i en alder af 33 år. Årsagen til hans død var benbrud under opholdet i Grønland.

Biografi: Niels Christian Rønning blev student i sin fødeby Fredericia 1788 og tog teologisk embedseksamen 1793. Samme år tog han til Holsteinsborg i Grønland hvor han var missionær indtil 1800. Et benbrud tvang ham hjem til behandling på Frederiks Hospital i København. Han døde året efter 33 år gammel. Han var vistnok gift med en grønlander og havde børn.

Begivenheder i hans liv:

- Student: 1788, Fredericia.
- Han tog eksamen cand theol den 1793.
- Han blev ansat som missionær 1793-1800 i Holsteinsborg, Grønland.

**Anna Maria Rønning** blev født i 1773, blev døbt den 2 Jul. 1773 i Middelfart, døde den 27 Dec. 1850 på Rønninggård i en alder af 77 år, og blev begravet den 6 Jan. 1851 i Fiskbæk.

Biografi: Anne Marie Rønning var ældste datter af Søren Christian Rønning i Husby. Ved FT 1787 var hun 14 år og hjemmeboende, men 1801 var hun flyttet hjemmefra. Fra 1809 til sit giftemål 1819 tjente hun hos Viborgbispen Jens Bloch. Hun var da 46 år og 12 år ældre end sin fætter og ægtemand. De blev viet af amtsprovst Rasmus Fogh i hjemmet hos gommens morbror der var guldsmed i Viborg.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun blev ansat som husjomfru hos biskop Jens Bloch 1809 i Viborg.

Anna blev gift med **Thomas Rønning** den 19 Maj 1819 i Viborg. Thomas blev født i Jul. 1785 i Amitsbøl, Ødsted, Jerslev, Vejle, blev døbt den 24 Jul. 1785 i Ødsted, Vejle Amt, døde den 21 Dec. 1853 på Rønninggård i en alder af 68 år, og blev begravet den 26 Dec. 1853 i Fiskbæk. Deres børn: **Peder Sørensen** og **Peter Larsen**.

Ægteskabsnotater: **Viborg Domsogn 1819:9, opslag 159:**

Thomas Rønning Eier af Rønning Gaard i Fesbek pr Viborg, 34 Aar

Jomfrue Ane Marie Rønning conditionered [tjenende] hos Hr. H. H. Biskop Ridder Commandeur Bloch i 10 Aar. 44 Aar.

Forlovere: Guldsmed Harder og Lands Overerets Advokat Frederik Lykke

Vielsen forrettet den 19de May i Huuset hos Hr. Guldsmed Harder.

Bevilling af Dato 17de May at lade sig vie af uvedkommende Præst.

[Højædle, Højærværdige Jens Bloch (1763-1830), biskop i Viborg fra 1805 - Han var blevet ridder kommandør af Dannebrog 1810 - DBL.

FT 1834: Frederich Christian Ludvig Wilund Lykke 44 Gift, Landsoverretsprocurator

Hans morbror, Jørgen Pauli Harder (1750-1830) var guldsmed i Viborg]

**Fiskbæk KB 1813-1871 opslag 155 1819 nr.2**

Ungkarl Thomas Rønning, Avlsbruger i Fiskebek 34 Aar.

Jomfrue Anne Marie Rønning af Fiskebek. 44 Aar.

Forlovere: Hr. Stabell af Ørregaard og Hr. Blaamand i Fiskebek

[FT 1834: Frederik Blaamand 49 Gift Skomager i Fiskbek Bye, Gjordemoderhuset, 3]

Bemeldte Par bleve ved Kongebrev at lade sig vie i Huset af uvedkommende Præst datteret d. 17

Mai d. A. Copuleret d. 19 Mai i Viborg, af Sognepræsten til Domkirken Hr. Amtspræst Fogh.

[FT 1801 Rasmus Fogh 37 Gift, Husbonde, Præst til Nørre sogns kirke og dens annexer]

Thomas og Anna Marie var fætter og kusine, idet deres fædre var sønner af Niels Rønning i Vejlbj.

Biografi: Thomas Rønning ville ikke som sin far og farfar være lærer. Istedet kom han til sin faster Hedevig og hendes mand, Bendix Kop i Fiskbæk. Denne var godsforvalter på Tårupgård og boede selv på en af godets gårde, Ørregård. I årene omk. 1800 opkøbte han ejendomme og samlede dem under navnet Rønninggård efter hans hustru. Parret var barnløst, men de tog sig igennem årene af flere af hendes slægtninge. Hendes søster Bodild boede der fast og ved FT 1787 havde de også en af hendes brorsønner, Niels på 5 år, boende. Han var ligesom Thomas

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

søn af David Rønning i Ammitsbøl skole.

Thomas Rønning blev ved testamente af 1809 indsat som begunstiget arving til Rønninggaard efter onklen og de to fatre Hedevig og Bodild og har sikkert allerede da været udset til at skulle overtage den efter dem. Måske har han allerede boet på gården på det tidspunkt. Hedevig Rønning døde i marts og Bendix Kóp i december 1818. Bodild som var ugift arvede Rønninggård, og jeg går ud fra, at Thomas mere eller mindre har bestyret den for hende. Hun døde imidlertid allerede 1821. Af arvinger har der kun været Søren Christians 5 levende børn fra Husby og David Rønnings 2 sønner, Niels og den testamentarisk begunstigede Thomas fra Amitsbøl.

1818 besvangrede han en tjenestepige i nabolaget. Hun fødte 26. jun 1819 en søn der fik navnet Jens Thomsen. Det skulle imidlertid ikke blive de to, for måneden forinden havde han giftet sig med sin betydeligt ældre 46-årige kusine, Anna Maria Rønning fra Husby. Jeg kan tænke mig, at der har ligget arvehensyn bag. Ihvertfald sad han og konen ved FT 1834 i Fiskbæk som mølleejere og avlsbrugere på Rønninggaard. Ægteparret var barnløst, men de tog 2 "uægte" fødte drengebørn til sig som plejesønner: Peder Sørensen der var kommet til Fiskbæk som 22-årig tjenestekarl i 1830 og den spæde Peter Larsen fra Rynkeby på Fyn. Han var ved FT 1834 6 år og altså plejesøn nr. 2 på Rønninggård.

I perioden 1824-1842 ejede Thomas Rønning også den nærliggende og betydelige Ørregård, men ved FT 1845 havde han forpagter på Rønninggård. Han og Anne Marie boede med en enkelt tjenestpige på Rønninggård sammen med forpagterfamilien. Det ser ud til, at han har trukket sig tilbage fra aktiv virksomhed, men ved FT 1850 er han atter tilbage i driften og med 4 tjenestefolk. 3 år senere døde han. Peter Larsen var i mellemtiden kommet tilbage efter endt uddannelse, og det var ham der som Peter Larsen Rønning overtog gården og møllen og som senere skulle blive Bentes oldefar på mødrene side.

Han og hans slægt findes derfor beskrevet i Bentes anebog her på hjemmesiden.

Begivenheder i hans liv:

- Han ejede Rønninggaard og Fiskbæk mølle 1821 i Fiskbæk.
- Han ejede Ørregaard 1824 i Fiskbæk.

**Peder Sørensen Rønning** blev født den 15 Jan. 1808 i Ingstrup, Rødding, Nørlyng, Viborg, blev døbt den 17 Jan. 1808 i hjemmet, fremstillet 13 mar I Rødding kirke, døde den 13 Nov. 1869 i Fiskbæk i en alder af 61 år, og blev begravet den 22 Nov. 1869 i Fiskbæk.

Biografi: Thomas og Anna Marie Rønning havde to plejebørn: Peder Sørensen Rønning og Peter Larsen Rønning. Desuden havde Thomas et uægteskabeligt barn, Jens Thomsen (1819-1912), som han imidlertid ikke synes at have haft kontakt med.

Peder Sørensen var uægte barn af pigen Birred (Berthe) Pedersdatter fra Ingstrup i Rødding sogn og en soldat ved navn Søren Madsen "som nu er ude i Krigstjenesten" dvs. napoleonskrigene. Hun ser ud til at være død samme år. Drengen blev konfirmeret i Rødding kirke 1824. 1830 kom han som 23 årig fra Havris i Løvel sogn til Fiskbæk som tjenestekarl. Det har sikkert været på Rønninggård, og her kom han i 1833 galt afsted med tjenestpigen Anne Christensdatter fra Rogenstrup. Men ægteskab blev det ikke til. Barnet Chresten Pedersen blev døbt i Rømlund kirke 13. april 1834, og FT 1840 finder den nu 6 årige dreng hos sin 74 årige mormor der som enke er væver og indsidder på en gård i Rogenstrup by.

Ved FT 1834 og 1840 er Peder Sørensen opført som Thomas Rønnings søn: Peder Rønning på Rønninggård. 1844 giftede han sig med en gårdmandsdatter, og fra FT 1845 ses parret etableret som gårdmandspar i Fiskbæk. Men nogen stor gård har det ikke været. De fik 9 børn, men kun 3 nåede voksenalderen. Thomas Rønning stod fadder til de ældste og Peder Larsen Rønning til de 2 yngste.

Peder giftede sig med 'ukendt' **Johanne Christensen** den 14 Feb. 1844 i Fiskbæk. Johanne blev født den 27 Apr. 1823 i Rogenstrup i Fiskbæk Sogn, blev døbt den 27 Apr. i hjemmet, fremstillet 3 Aug, døde den 11 Maj 1921 i Vester Vandet i en alder af 98 år, og blev begravet den 17 Maj 1921 i Sjørslev. Deres børn: **Ane Marie, Birthe Marie, Inger Marie, Ane Marie** og **Chresten**.

Ægteskabsnotater: **KB Fiskbæk copulerede 1844 opsl. 161:**  
14 Februar i Fiskbæk Kirke.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Ungkarl Peder Sørensen af Fiskbek 34 Aar. Vaccineret 8 Juni 1825 af Justitzraad Lind. Pigen Johanne Christiensdatter af Fiskbek, 21 Aar. Vaccineret efter Attest fra Districts Chirurg Beigaard af 30 Marts 1822.

Forlovere Møller Hr. Sørensen\* og Gaardmand Christen Nielsen [brudens far], begge af Fiskbek.

\*Møller Sørensen var forpagter af Rønninggaard og Fiskbæk mølle, Søren Thomasen Sørensen. Han var iflg. Folketællingen 1845 født i Aggersborg, Ålborg Amt.

**Peter Larsen Rønning** blev født den 21 Jul. 1828 i Rynkeby, Odense amt, blev døbt den 21 Jul. 1828 i Hjemmet, døde den 6 Jul. 1889 i Viborg i en alder af 60 år, og blev begravet den 12 Jul. 1889 i Viborg, Sortebrødre sogn. Et andet navn for Peter var Peder Larsen.

Biografi: Peder Larsen var uægte søn af en holstensk herskabstjener og tjenestepigen Anne Petronille Andersdatter i Rynkeby syd for Kerteminde. Efter fødslen forlod hun sognet. Drengen blev vaccineret i Kerteminde i sep. samme år af distriktslæge Knud Harder og kom i pleje hos en familie i Fiskbek, Viborg amt. Plejeforældrene var begge født Rønning og var fætter og kusine. Deres bedstefar var Niels Rønning, degn i Vejlbj på Vestfyn og stamfader til flere generationer af skolefolk på Fyn og i Jylland ud til Lillebælt. Præsten skrev en hel lille nekrolog i kirkebogen ved hans død 1779: "d. 19 Febr: begr: hæderlige og vellærde Sr. Niels Rønning, Sogndegn for Veilbye Menighed. Han var fød i Fredericia An: 1715 d: 3die May, dimitteret fra den latinske Skole sammesteds og optaget blant Kiøbenhavns Universitets Studenteres Tal An: 1736, kaldet til Degn her til Menigheden først i Augusti An: 1739. Efterat han saaledes udi 39½ Aar havde til Opbyggelse og med Nøjagtighed rosværdigen forestaaet sit Embed i Kirken og Skolen, samt desuden foruden sit Embed, ved sin gode Indsigt i Vundlæge=Videnskab i endeel Aar tient og ved Guds Hielp hiulpet mangfoldige baade i Sognet selv og i Egnen her omkring, blev han selv overfalden af en langsom og udtærende Sygdom, hvorved hans timelige Liv udløb Natten imellem d:15de og 16de hujus, da hans Alder var bragt til 63 Aar 9 Maaneder 12 Dage." Degneparret fik 9 børn, men kun 4 blev voksne: Søren Christian, Hedvig, Bodil Marie og David. Af dem blev Søren Christian lærer i Husby og David i Amitsbøl på den anden side Bæltet ved Fredericia. Det var deres børn: Thomas fra Amitsbøl og Anna Maria fra Husby der som gift møllerpar på Rønninggaard i Fiskbæk blev plejeforældre for den små Peder Larsen.

Søren Christian Rønning (1742-1809) var altså skolelærer og degn i Husby, og han blev som sådan efterfulgt af en søn og denne igen af sin søn. Anna Maria var den ældste af de 4 børn.

David Rønning (1753-1814) var skoleholder i Amitsbøl ved Fredericia. Der var 2 sønner, Niels og Thomas, i ægteskabet. David Rønning har nok været alvorligt syg, da præsten i 1813 visiterede skolen, for denne skrev: "10 Novbr visiteret Ammitzbøl Skole, hvor jeg fandt mig yderst misfornøjet med Skolehold. Rønning. Samme Dag indført Hendrik Rudolf Steinmeyer, en af mine seminaristiske Elever, som der i Vinter skal holde Skole." Året efter døde Rønning.

Thomas Rønning (1785-1853) skulle ikke være lærer. I stedet kom han til sin faster Hedvig (1746-1818) og hendes mand, Bendix Kop (1752-1819) i Fiskbæk, Viborg amt. Kop var egenmægtig godsforvalter på Tårupgård stiftelse og boede selv på den bedste af godsets gårde, Ørredgård eller Ørregård. I årene omk. 1800 opkøbte han flere ejendomme og samlede dem under navnet Rønninggård, opkaldt efter hans hustru. Parret var barnløst, men de tog sig igennem årene af flere af hendes slægtninge. Hendes søster Bodil (1755-1821) boede der fast, og ved FT 1787 havde de også en bror til Thomas, Niels på 5 år, boende. Han blev senere farver med stor familie i Kerteminde.

18. dec 1795 skrev Bendix Kop sit og konens testamente: "Skulle de begge ved døden afgå, eller den efterlevende indlade sig i nyt ægteskab, da skal jomfru *Bodil Marie Rønning*, som er min Hedevig Rønnings søster, være deres eneste arving, dør hun før den længstlevendes død, da deles deres efterladenskab i trende lige dele således, a) Bodil Marie Rønnings livsarvinger 1/3 del. b) *Søren Christian Rønning* som er Hedevigs broder 1/3 del. c) *David Rønning* som også er Hedevigs broder 1/3.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Men er Bodil Marie Rønning uden livsarvinger, deles arven mellem de andre to. Er disse døde, går den til deres livsarvinger, dog skal de være forpligtet til at give Jens Kops, som er Bendix Kops broder så længe han lever anstændig fri loge etc." [Jens Kops var blind og husmand i Røgenstrup, men døde 1817].

Både Bendix og Hedvig døde i 1818, og Rønninggård gik i arv til Bodil. Jeg formoder, at Thomas stod for driften af den. Hun døde imidlertid allerede i 1821. Brødrene var forlængst døde, så arven må være gået til Søren Christians 4 børn og David Rønnings 2 sønner. Thomas har utvivlsomt været udset til at efterfølge hende på gården.

Det ses ikke hvornår Thomas kom til onklen på Rønninggård, ved FT 1801 var han der endnu ikke, men mon ikke han er kommet efter faderens død i 1814? I 1818 var han der i hvert fald, for i sep besvangrede han en to år ældre tjenestepige fra Anderslevgaard i sognet. Hun fødte 26. jun 1819 en søn, Jens Thomasen. Det skulle imidlertid ikke blive de to, for måneden før fødslen giftede han sig med sin 10 år ældre kusine, Anna Maria Rønning (1775-1840) fra lærerhjemmet i Husby. Jeg kan tænke mig, at der har ligget arvehensyn bag. I det gamle bondesamfund var gården en kapital der skulle forvaltes. Slægten, ikke individet, var det vigtigste i en tid hvor social sikring ikke fandtes, og hvor man gjorde sin pligt uanset hvad.

I hvert fald sad han ved FT 1834 i Fiskbæk som mølleeejer og avlsbruger på Rønninggaard. Ægteparret var barnløst, men de tog 2 "uægte" fødte drengebørn til sig som plejesønner: Peder Sørensen der var kommet til Fiskbæk som 22-årig tjenestekarl i 1830 og så altså Peder Larsen fra Rynkeby på Fyn. Han var i 1834 6 år. Og det er ham der senere som Peter Larsen Rønning skulle overtage Rønninggård og Fiskbæk mølle og blive min kone Bentes oldefar på mødrene side.

Han blev vaccineret i Kerteminde 1. sep 1828 af en fætter til David Rønnings kone, distriktslæge Knud Harder, så mon ikke han har formidlet barnet til Rønningfamilien? Og det er sandsynligvis en af Frederik Rønnings døtre der har taget barnet med til Fiskbæk. Frederik Rønning var Søren Chr. Rønnings søn og efterfølger som lærer i Husby, og to af hans døtre kom henholdsvis 1828 og 1829 til Fiskbæk for at tjene hos deres slægtning Thomas der jo 1821 havde overtaget Rønninggård i Fiskbæk efter sine plejeforældre.

Vi finder Peder Larsen dér i FT 1834 og 1840, ved den sidste som Peder Larsen *Rønning*. Han blev konfirmeret i april 1843, og 14. maj drog den nu 14-årige Peder afsted som købmandslærling til Randers og kom tilbage til Rønninggård fra Ebeltoft som 22-årig handelsbetjent 31. jan 1851. 27. feb døde hans plejemor Anne Marie og 21. dec 1853 også plejefaderen Thomas. Og det blev ham og ikke plejebroderen der overtog Rønninggård. Året efter giftede han sig med pigen Nicoline Jensdatter på 17 år, og 10 måneder senere fødte hun deres første barn som blev døbt Thomasine i Fiskbæk kirke, opkaldt efter plejefaderen. Peder Larsen var altså nu blevet gårdmand og møller på Fiskbæk mølle, og her møder vi familien i FT 1855 og 1860. Kort efter må de have forpagtet møllen ud til en gårdmand, Niels Chr. Simonsen, men året 1863 har været et anno horribile for dem. Nicoline fødte i feb en søn som kun blev 1 dag gammel, forpagteren og hans familie forlod sognet 1. maj 1863, og Rønning måtte afhænde Rønninggård og flytte til en midlertidig lejebolig i Viborg. Herfra etablerede parret sig som købmandsfolk i jernbaneflækken Stoholm i Feldringbro sogn. Det er mærkeligt, at han sådan forlod Rønninggård, men en efterkommer af plejebroderen, Peder Sørensen, har hørt, at det var fordi han ikke havde kunnet klare driften. Det har været en hård tid for familien. Et af børnene, Lovise, kom i pleje hos møller Christian Christensen på Jordbro mølle.

I nov 1876 fødte den nu 40-årige Nicoline her i Stoholm sit 13. barn, Kirstine. Hun blev hjemmedøbt 4. feb 1877 "formedelst Sygdom". Dåben blev efter faderens ønske bekendtgjort - ikke i Feldingbro kirke -, men i den nærmere liggende kirke i nabosognet Gammelstrup 24. nov 1877. Jeg formoder, det er Nicoline der har været syg, siden barnet først blev hjemmedøbt hele tre måneder efter fødslen. Hun døde 43 år gammel i Viborg 21. jan 1880 og blev begravet i Gammelstrup. Familien splittedes ad: Den lille Kirstine på 3 år kom til søster Lovise hos møller Christensens i Tårup. Den 13-årige Nicoline Petrine og senere også den 7-årige Christian kom til gårdmand Visti Nielsens i Feldingbro. Efter aftale med Peter Rønning 1883 forblev de i deres nye hjem, mens Bentes mormor, Marie Elisabeth, der på det tidspunkt var 9 år, boede med 3 søskende hos faderen i Viborg. Han var nu forhv. købmand, men fik snart



# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

arbejde som assistent på et dampskibsanvisningskontor i byen. 10. jun 1883 giftede han sig igen og fik endnu 4 børn. Det sidste døde kort efter fødslen i nov 1888. I april 1889 døde hans 2. kone, og selv døde han i juli samme år, 60 år gammel. Foruden børnene af første kuld efterlod de sig tre småbørn på 6, 4 og 2 år. De to ældste kom til halvsøsteren, Anne Marie Rønning, der var jordmoder i Hammershøj. Jeg ved ikke, om det også gjaldt den yngste, Thomas.

Der er deroute i det: Fra ingenting blev han arving til gård og mølle, men derfra gik det ned ad bakke: først småkøbmand og til sidst dampskibsagent og to gange enkemand. Men børn kom der ud af det: 13 med hans første kone og 4 med den anden.

Begivenheder i hans liv:

- Biologiske forældre: Anne Petronelle Andersdatter & Lars Henningsen, Rynkeby, Odense amt.
- Plejeforældre: Thomas & Anna Maria Rønning, Rønninggård, Fiskbæk.
- Han blev konfirmeret 23 Apr. 1843 i Vorde kirke.
- Han blev uddannet som købmandslærling 1843-1851 i Randers amt.
- Han arbejdede som købmand og møller 1853-1863 i Fiskbæk, Viborg amt.
- Han boede 1863 i Viborg.
- Han arbejdede som købmand 1864-1880 i Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg.
- Han blev ansat som fuldmægtig (assistent) ved dampskibsekspeditionen 1884 i Viborg.

Peter blev gift med **Nicoline Jensen** den 9 Mar. 1854 i Fiskbæk kirke. Nicoline blev født den 11 Apr. 1836 i Låstrup, Rinds, Viborg, blev døbt den 5 Jun. 1836 i Låsby, døde den 21 Jan. 1880 i Viborg i en alder af 43 år, og blev begravet den 28 Jan. 1880 i Gammelstrup. Deres børn: **Thomasine, Ane Marie, Jens Frederik, Inger Sophie Birgitte, Lovise Frederikke, Frederik, Engelberthine Jensine, Nicoline Petrine, Peter Frederik, Marie Elisabeth, Christian Christensen, Jens Dususus** og **Kirstine**.

Ægteskabsnotater: KB: Copulerede 1854, Opslag 165:

9de Marts Fiskbek Kirke

Ungkarl Peter Larsen Rønning gl. 25 Aar. Vacci. 11te September 1828 af Distriktslæge Haarder Kjertemind. Opholdssted Fiskbek.

Pigen Nicoline Jensdatter. 17ten Aar. Vacci. 26de Juni 1844 af Stiftsfys. Lind. Opholdssted Fiskbek.

Forlovere: P. Levinsen, Jens Pedersen Gaardmænd i Fiskbek.

Biografi: Nicoline voksede op i beskedne kår og kom ud at tjene i Fiskbæk efter konfirmationen. Det var i 1851, og hun var 15 år. Her mødte hun Peter Larsen fra Rønninggård der kort forinden var kommet hjem fra Ebeltoft som uddannet handelsbetjent. Han hjalp sin plejefar på Fiskbæk mølle og på gården og overtog bedriften efter hans død 1853. Der var dermed økonomisk grundlag for giftermål, og de blev gift året efter og kunne - i hvert fald en tid - sidde i gode økonomiske kår. Hun var 17-år, fødte 13 børn - det 12. var en dreng og blev derfor døbt Jens *Dususus*. Familien magtede det ikke, det drejede sig om økonomien, Nicolines helbred og de mange børn. Datteren Lovise kom i pleje hos møllerkollegaen Christian Christensen på Jordbro mølle. Nicoline døde som 43-årig. Et kvindeliv!

Begivenheder i hendes liv:

- Hun blev ansat som tjenestepige 1851 i Fiskbæk.

Peter blev derefter gift med **Christine Christensen** den 10 Jun. 1883 i Viborg domkirke. Christine blev født den 21 Mar. 1847, døde den 16 Apr. 1889 i Viborg i en alder af 42 år, og blev begravet den 23 Apr. 1889 i Viborg, Sortebrødre sogn.

Årsagen til hendes død var barselskomplikationer. Deres børn: **Nicoline Jensine, Martha Christine, Thomas** og **Kristine**.

Ægteskabsnotater: KB Viborg domsogn 1883, opsl. 114:

Enkemand, fhv. Købmand Peter Larsen Rønning i Søndresogn; født d. 21 Juli 1828; 2 Ægteskab.

Pige Christine Christensen i Domsognet; født 21 Marts 1847.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

8

Forlovere: Bolsmand Christen Madsen i Rogenstrup og Møllebygger S. C. Christensen  
paa Viborg Mark.  
Vielse 10 Juni i Kirken  
Kgl. Vielsesbrev af 6-6-83

**Frederik Ludvig Rønning** blev født i 1775 i Husby, døde den 3 Jan. 1840 i Husby, Fyn i en alder af 65 år, og blev begravet den 11 Jan. 1840 i Husby.

Biografi: Frederik Ludvig Rønne voksede op i degnehjemmet i Husby og efterfulgte faderen som degn og lærer samme sted. Sønnerne, Jørgen Christian og Vilhelm, blev også lærere. Hans yngre handikappede bror Christian havde ophold hos ham.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1801 som huslærer hos præsten Ammentorp i Vester Aaby.
- Han findes i folketællingen 1834 som degn og lærer i Husby.

Frederik blev gift med **Mette Kirstine Nielsen** den 22 Okt. 1808 i Nyborg. Mette blev født i 1785 i Nyborg, døde den 11 Apr. 1861 i Brylles skole i en alder af 76 år, og blev begravet den 18 Apr. 1861 i Brylle. Deres børn: **Jørgen Christian, Frederik Ludvig, Marie Margretha, Nielsine Christiane, Laurine Magdalene, Vilhelm Valdemar, Mathias, Kirstine** og **Bolette Martine Kirstine**.

Biografi: Mette Kirstine fødte 8 børn. Som enke boede hun hos sin ugifte søn Fredrik Ludvig Rønning der var skoleholder i Brylle.

**Jørgen Christian Rønning** blev født i Jul. 1809 på Husby skole, blev døbt den 25 Jul. 1809 i Husby kirke, og døde efter 1880. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Ugift skolelærer og kirkesanger i Brylle, Fyn. Han havde sin mor boende i hendes enkestand og flere af hans søstre tjente til forskellig tid som husholdere for ham.

Begivenheder i hans liv:

- Han blev konfirmeret 1824 i Husby kirke.
- Han var ansat som degn og skolelærer i Brylle, Fyn.

**Frederik Ludvig Rønning** blev født i 1811 i Husby, blev døbt den 3 Mar. 1811 i Husby kirke, døde den 8 Maj 1881 i Assens, Båg, Odense i en alder af 70 år, og blev begravet den 14 Maj 1881 i Assens.

Begivenheder i hans liv:

- Han arbejdede som manufakturhandler-købmand i Assens, Båg, Odense.
- Han blev konfirmeret 1825 i Husby kirke.

Frederik blev gift med **Birgitte Hansmine Lorentzen** den 7 Dec. 1847. Birgitte blev født den 16 Maj 1821 i Assens, Båg, Odense, blev døbt den 22 Maj 1821 i Assens kirke, døde den 8 Apr. 1857 i Assens i en alder af 35 år, og blev begravet den 25 Apr. 1857 i Assens kirke. Årsagen til hendes død var barselskomplikationer i forbindelse med dødfødt barn. Deres børn: **Georgine Kirstine, Frederik, Wilhelmine Ludovica, Ludvig Mathias** og **Niels Christian Marius**.

Biografi: Hansmine Lorentzens far var daglejer, men han var død før hendes fødsel, blot 35 år gammel. Moderen var selv født udenfor ægteskab, og hun nævnes hverken i forbindelse med Hansmines konfirmation eller bryllup. Ved FT 1834 var hun almisselem og boede med Hansmine og en 8-årige "uægte født" søn sammen med mange andre "lemmer" på fattigården i Assens. Ved konfirmationen 1835 fik Hansmine præstens ord for, at hun havde udmærkede evner. Men nogen betrygget opvækst har hun som fattiggårdsbarn selvfølgelig ikke haft. Hun fik to børn med to matroser - den sidste var hun nogle måneder panikgift med - inden hun og børnene kom i havn hos den velagtede købmand Fr. Rønning. Børnene var Marie Frederikke f. 1843 og Lauritz Hansen Lorentzen, f. 1845. Frederik Rønning tog dem til sig, og 1849 fik de hans navn. Parret fik selv 5 børn sammen, men hun døde i barselsseng med det sjette, en dødfødt pige, 36 år gammel.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Begivenheder i hendes liv:

- Hun blev konfirmeret 1835 i Assens.

**Marie Margretha Rønning** blev født i Jun. 1813 i Husby og blev døbt den 9 Jun. 1813 i Husby kirke.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun blev konfirmeret 1828 i Husby.
- Hun blev ansat som husjomfru på Rønninggaard 1828 i Fiskbæk.
- Kirkebog: Jomfrue på Ørregård, 1830, Fiskbæk.
- Hun blev ansat som husjomfru på Schelenborg 1831 i Stubberup, Bjerger herred, Odense.
- Hun blev ansat som husholderske hos gårdejer Jes Thygesen 1843 i Stenderup, Vejle Amt.

**Nielsine Christiane Rønning** blev født i Jan. 1815 i Husby, Vends, Odense og blev døbt den 22 Jan. 1815 i hjemmet, fremstillet 2 Jun. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hendes liv:

- Kirkebog: jomfru hos Thomas Rønning, 1830, Rønninggård.
- Hun findes i folketællingen 1840 som husbestyrerinde hos broderen Jørgen Chr. Rønning i Birkende by, Fyn.
- Hun findes i folketællingen 1845 som husbestyrerinde hos Hans Larsen i Kerteminde.
- Hun findes i folketællingen 1870 som husbestyrerinde hos broderen Mathias Rønning i Assens, Båg, Odense.

**Laurine Magdalene Rønning** blev født den 20 Jan. 1817 på Husby skole, blev døbt den 22 Jan. 1817 i Hjemmet, døde den 20 Feb. 1879 i Odense i en alder af 62 år, og blev begravet den 7 Mar. 1879 i Brylle.

Biografi: Laurine Rønning var i huset hos forskellige slægtninge, indtil hun 1851 giftede sig med en 8 år yngre Odensekøbmand Carl Ferdinand Hansen. Han var søn af læreren på den Lahnske Stiftelse i Odense. Et par år efter fik hun en søn, men ved FT 1860 boede hun med sønnen i Brylle skole hos broderen Jørgen Chr. Rønning. Hun er anført som gift, men manden er der ikke. Laurine døde i Odense 1879, men blev begravet på Brylle kirkegård. I KB anføres hun stadig som gift med købmand Carl Ferdinand Hansen på Vestergade 90, men han står ikke opført på adressen ved FT 1880, og jeg ved ikke hvad der er blevet af hverken ham eller sønnen.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun findes i folketællingen 1834 som husjomfru hos farver Niels Rønning i Kerteminde.
- Hun findes i folketællingen 1845 som husholderske hos Jørgen Chr. Rønning i Brylles skole.
- Hun findes i folketællingen 1850 som husholderske hos farver Mathias Rønning i Assens, Båg, Odense.
- Hun findes i folketællingen 1860 som logerende hos Jørgen Chr. Rønning i Brylles skole.

Laurine blev gift med **Carl Ferdinand Hansen** den 5 Okt. 1851 i Brylle kirke, Odense amt. Carl blev født den 16 Apr. 1825 i Odense, blev døbt den 17 Sep. 1825 i Odense, Vor Frue, og døde efter 1879. De fik en søn: **Frederik Vilhelm**.

Ægteskabsnotater: KB Brylle 1851 opsl. 88:

Ungkarl Carl Ferdinand Hansen 26 Aar, Kjøbmand i Odense & Jomfru Laurine Magdalene Rønning 34 Aar i Brylle. Forlovere: Skolelærer og Kirkesanger Rønning og Gaardmand Niels Madsen i Brylle.  
Vielse 5te October i kirken

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Begivenheder i hans liv:

- Han blev konfirmeret 6 Okt. 1839 i Vor Frue, Odense.
- Han findes i folketællingen 1845 som handelsbetjent i Odense.
- Han findes i folketællingen 1850 som fuldmægtig ved intendanturen i Odense.
- Kirkebog: købmand, 1851, Odense.
- Kirkebog: købmand i Vestergade 90, 1879, Odense.

**Vilhelm Valdemar Rønning** blev født den 5 Sep. 1819 på Husby skole, blev døbt den 5 Sep. 1819 i Hjemmet, døde den 25 Jan. 1844 i Eby, Vends, Odense i en alder af 24 år, og blev begravet den 31 Jan. 1844 i Ejby. Årsagen til hans død var brystsyge. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1840 som lærer og kirkesanger i Husby.
- Kirkebog: skolelærer og kirkesanger, 1844, Ejby, Vends, Odense.

**Mathias Rønning** blev født den 18 Dec. 1821 på Husby skole og blev døbt den 19 Dec. 1821 i Hjemmet. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1840 som farverlærling i Odense købstad.
- Han findes i folketællingen 1845 som farversvend i Kerteminde købstad.
- Han findes i folketællingen 1850 som farvermester i Assens, Båg, Odense.

**Kirstine Rønning** blev født den 21 Apr. 1823 på Husby skole, blev døbt den 22 Apr. 1823 i Hjemmet, døde den 5 Feb. 1825 på Husby skole i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 Feb. 1825 i Husby.

**Bolette Martine Kirstine Rønning** blev født den 2 Jun. 1826 på Husby skole og blev døbt den 3 Jun. 1826 i Hjemmet. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Bolette Rønning var ugift husholderske hos sin ligeledes ugifte bror, Jørgen Chr. Rønning, der var lærer i Brylle skole på Fyn.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun findes i folketællingen 1840-1880 som husholderske hos Jørgen Chr. Rønning i Brylles skole.

**Christian Rønning** blev født i 1780 i Husby, døde den 7 Apr. 1851 i Husby i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Apr. 1851 i Husby. Årsagen til hans død var drukning. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Han angives ved sin død som forhenværende huslærer. Han blev ved FT 1834 underholdt af broderen på Husby skole, og i FT 1840 og 1850 kaldes han hospitals/almisseselem i Husby. Han døde ved at falde og drukne i en lav vandgrøft.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1834 som ophold hos broderen F. L. Rønning på Husby skole.
- Han findes i folketællingen 1840-1850 som almisseselem i Husby.

**Anne Margrethe Rønning** blev født i 1782 i Husby og døde efter 1855.

Biografi: Margrethe Rønning var ved FT 1834 gift med forpagteren af Ørregård i Fiskbæk og de havde en søn på 9 år. Ved FT 1840-50 var hun enke og husbestyrerinde hos forvalter Johan Georg Stabel på Valdemar Slot på Tåsinge. Ved FT 1855 levede hun af en pension herfra som indsidder i Troense by.

Begivenheder i hendes liv:

- Kirkebog: forpagterkone på Ørregård, 1825, Fiskbæk.
- Hun findes i folketællingen 1840-1850 som enke, husholderske på Valdemar Slot, Troense.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

- Hun findes i folketællingen 1855 som enke, pensionist, indsidder i Troense.

Anne blev gift med **Peder Mortensen**. Peder blev født i 1798 og døde før 1840. De fik en søn: **Morten Christian**.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1834 som forpagter Ørregård i Fiskbæk.

**Morten Christian Pedersen** blev født den 19 Apr. 1825 i Fiskbæk og blev døbt den 20 Apr. 1825 i Hjemmet.

**Hedevig Rønning** blev født i Aug. 1745 i Vejlbj, Vends, Odense, blev døbt den 19 Aug. 1745 i hjemmet, fremstillet 22 Aug, døde den 28 Feb. 1818 på Rønninggård i en alder af 72 år, og blev begravet den 9 Mar. 1818 i Fiskbæk. Et andet navn for Hedevig var Helvig.

Biografi: Hedvig Rønnings mand, Bendix Kop, var provstesøn fra As sogn. Han tog sig af en blind bror som var husmand i Fiskbæk, men havde ellers ingen søskende. Som godsforvalter på stiftelsen Tårupgård gods boede han på godsets bedste gård, Ørregård, og havde meget frie hænder til at varetage både sine egne og godsets interesser. I årene omkring 1800 opkøbte han flere ejendomme i Fiskbæk og slog dem sammen til en gård som han opkaldte efter sin kone: Rønninggård. Men børn havde det velstående par ikke\*, så det blev hendes familie som kom på tale som arvinger. Fra 1774 boede Hedvigs yngre, ugifte søster Bodil Marie hos dem på Ørregård, og i parrets testamente fra 1795 var hun indsat som universalarving. I tilfælde af hendes død skulle arven deles ligeligt mellem hendes evt. arvinger og hendes og Hedvigs to brødre og deres arvinger.

Testamente lyder:

"*Bendix Kop*, fuldmægtig ved Tårupgårds gods, boende på en bondegård, Ørregård kaldet under bemelte gods i Fiskbæk sogn og hustru *Hedevig Rønning*. Skulle de begge ved døden afgå, eller den efterlevende indlade sig i nyt ægteskab, da skal jomfru *Bodil Marie Rønning*, som er min Hedevig Rønnings søster, være deres eneste arving, dør hun før den længstlevendes død, da deles deres efterladenskab i trede lige dele således, a) Bodil Marie Rønnings livsarvinger 1/3 del. b) *Søren Christian Rønning* som er Hedevigs broder 1/3 del. c) *David Rønning* som også er Hedevigs broder 1/3. Men er Bodil Marie Rønning uden livsarvinger, deles arven mellem de andre to. Er disse døde, går det til deres livsarvinger, dog skal de være forpligtet til at give Jens Kop, som er Bendix Kops broder så længe han lever anstændig fri loge etc. 18 december 1795." (Kurt Kermit Nielsen: Afskrifter af jyske registre: Testamenter 1711-96: 1795, fra Internettet: nr 732).

31/7 1809 skrev ægteparret og Bodil Marie et nyt testamente som særligt begunstigede søstrenes brodersøn, Thomas Rønning. (Nygaards sedler).

Da Bendix gik af som forvalter flyttede parret til Rønninggård. Både han og konen døde der i 1818. Bodil Marie arvede gården, men hun døde allerede i 1821 66 år gammel. Gården gik derefter i arv til hendes og Hedvigs søskendebørn, da både Søren Christian og David forlængst var døde. Davids søn, Thomas som var testamentarisk begunstiget, havde allerede længe boet på gården og har vel bestyret den for Bodil, så det har været bestemt, at han skulle overtage den. Ved sit giftermål med kusinen fra Husby forenedes de to familiegrene om ejerskabet af ejendommen.

\* Hedvig fødte en dødfødt dreng 1785, begravet 14 jan.

Hedevig blev gift med **Bendix Kop** den 4 Apr. 1783. Bendix blev født i Jul. 1751 i Assens, Klakring, Vejle, blev døbt den 14 Jul. 1751, døde den 15 Dec. 1818 på Rønninggård i en alder af 67 år, og blev begravet den 22 Dec. 1818 i Fiskbæk. Parret var barnløse.

Ægteskabsnotater: Nygaards sedler:

Bendix Kop af Tårupgård.

4/4 1783 fik han og Hedevig Rønning "vielsesbrev af uvedkommende præst". (Jy. Reg. 43.575 nr. 113).

Begivenheder i hans liv:

- Han var ansat som forvalter på Tårupgård i Fiskbæk.
- Han var ansat som fuldmægtig ved Tårupgård stiftelse i Fiskbæk.
- Han boede Ørredgård under Tårupgård gods i Fiskbæk.
- Han ejede Rønninggård i Fiskbæk.

**David Rønning** blev født i Sep. 1753 i Vejlbj sogn, blev døbt den 12 Sep. 1753 i Vejlbj, Odense, døde i Sep. 1814 i Amitsbøl, Ødsted, Jerslev, Vejle i en alder af 61 år, og blev begravet den 8 Sep. 1814 i

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Ødsted.

Biografi: David Rønning var skoleholder i Amitsbøl ved Fredericia hvor han afløste sin svigerfar. Der var to sønner i ægteskabet, Niels og Thomas, men ved FT 1787 opholdt den 5-årige Niels sig i Fiskbæk hos fasteren Hedvig på Rønninggård. David Rønning har nok været alvorligt syg i 1813, da præsten visiterede skolen:

"10 Novbr visiteret Amnitsbøl Skole, hvor jeg fandt mig yderst misfornøjet med Skolehold. Rønning. Samme Dag indført Hendrik Rudolf Steinmeyer, en af mine seminaristiske Elever, som der i Vinter skal holde Skole." Året efter døde Rønning.

Begivenheder i hans liv:

- Han var ansat som skoleholder i Amitsbøl, Ødsted, Jerslev, Vejle.

David blev gift med **Anna Maria Thomasdatter Harder** den 11 Sep. 1781 i Ødsted, Vejle Amt. Anna blev født i Dec. 1752 i Fredericia, blev døbt den 1 Dec. 1752 i Trinitatis sogn, Fredericia, døde den 20 Apr. 1828 i Kerteminde i en alder af 75 år, og blev begravet den 25 Apr. 1828 i Kerteminde. Deres børn: **Niels, Thomas, Bendix Kop** og **Bendix**.

Ægteskabsnotater: **KB Ødsted 1781 opsl. 42:**

Tirsdagen 29 Maji Unge Karl Monsr. David Rønning fra Veilbye i Fyhn og Pigen Jomfrue Anne Marie Thomasdatter Harder af Amitzbøl trolovet og Copuleret Tirsdagen 11te September anni curentis 1781.

Biografi: Anna Marie g. Rønning var datter af skoleholder i Amitsbøl, Ødsted sogn, Thomas Jørgensen Harder. Hans efterfølger, David Rønning, giftede sig med datteren, og ved FT 1787 boede hendes forældre på aftægt hos dem i skolebygningen.

Efter David Rønnings død 1814 flyttede Anna Marie til Kerteminde hos sønnen Niels hvor hun tilbragte sine sidste 14 år.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun findes i folketællingen 1801 som enke med ophold hos svigersønnen i Ammitsbøl skole.

**Niels Rønning** blev født i Kerteminde, blev døbt den 22 Sep. 1782 i Ødsted, døde den 29 Okt. 1853 i Kerteminde i en alder af 71 år, og blev begravet den 3 Nov. 1853 i Kerteminde.

Biografi: Niels Rønning var opkaldt efter sin farfar. Ved FT 1787 var han 5 år og boede hos sin faster og onkel på Rønninggård. Han blev farvermester med stor husholdning i Kerteminde. Hans mor boede i sin lange enkestand hos ham. Han fik borgerskab som farver og trykker i Kerteminde 1809 og var fra 1814 ejer af en ejendom på Langedgade 55. Han var valgt som eligeret borger fra 1833 og var tillige brandinspektør. En mundtlig tradition vil vide, at han en lang tid regnedes for en af byens matadorer, men at det gik økonomisk tilbage for ham senere.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1787 som plejebarn hos fasteren Hedvig Rønning og Bendix Kop i Fiskbæk.
- Han arbejdede som farvermester Sep. 1782 i Amitsbøl, Ødsted, Jerslev, Vejle.
- Borgerskab: som farver og trykker, 19 Jun. 1809, Kerteminde.
- Han arbejdede som farvermester 1811 i Kerteminde.
- Han blev valgt som eligeret borger 1833 i Kerteminde.

Niels blev gift med **Anne Kirstine Thommesen**. Anne blev født i 1771, døde den 26 Feb. 1823 i Kerteminde i en alder af 52 år, og blev begravet den 4 Mar. 1823 i Kerteminde.

Niels blev derefter gift med **Nielsine Nielsen** den 15 Feb. 1826. Nielsine blev født den 24 Okt. 1801 i Odense, døde den 20 Jun. 1862 i Kerteminde i en alder af 60 år, og blev begravet den 26 Jun. 1862 i Kerteminde. Et andet navn for Nielsine var Helene Marie Nielsine. Deres børn: **Regine, Paul Christian, Thomas Friderik, Thomas Georg, Andrea, Anders** og **Wilhelmine "Mine"**.

**Regine Rønning** blev født i 1828 i Kerteminde. Et andet navn for Regine var Johanne Marie Regine.

**Paul Christian Rønning** blev født i 1831 i Kerteminde og døde i 1906 i en alder af 75 år. Et andet navn for Paul var Poul Christian.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

Begivenheder i hans liv:

- Han tog eksamen cand pharm.
- Han arbejdede som fabrikant "P. Rønnings Skriveblæk".

**Thomas Friderik Rønning** blev født den 7 Mar. 1833 i Kerteminde og døde i 1833 i Kerteminde.

**Thomas Georg Rønning** blev født den 3 Okt. 1834 i Kerteminde og blev døbt den 15 Dec. 1834 i Kerteminde.

**Andrea Rønning** blev født i 1836 i Kerteminde. Et andet navn for Andrea var Gothardine Thomassine Andrea.

**Anders Rønning** blev født i 1836 i Kerteminde.

**Wilhelmine "Mine" Rønning** blev født i 1838 i Kerteminde. Andre navne for Wilhelmine var Christine Wilhelmine Nielsine og Mine.

**Thomas Rønning** blev født i Jul. 1785 i Amitsbøl, Ødsted, Jerslev, Vejle, blev døbt den 24 Jul. 1785 i Ødsted, Vejle Amt, døde den 21 Dec. 1853 på Rønninggård i en alder af 68 år, og blev begravet den 26 Dec. 1853 i Fiskbæk.

Biografi: Thomas Rønning ville ikke som sin far og farfar være lærer. Istedet kom han til sin faster Hedevig og hendes mand, Bendix Kop i Fiskbæk. Denne var godsforvalter på Tårupgård og boede selv på en af godets gårde, Ørregård. I årene omk. 1800 opkøbte han ejendomme og samlede dem under navnet Rønninggård efter hans hustru. Parret var barnløst, men de tog sig igennem årene af flere af hendes slægtninge. Hendes søster Bodild boede der fast og ved FT 1787 havde de også en af hendes brorsønner, Niels på 5 år, boende. Han var ligesom Thomas søn af David Rønning i Ammitsbøl skole.

Thomas Rønning blev ved testamente af 1809 indsat som begunstiget arving til Rønninggaard efter onklen og de to fatre Hedevig og Bodild og har har sikkert allerede da været udset til at skulle overtage den efter dem. Måske har han allerede boet på gården på det tidspunkt. Hedevig Rønning døde i marts og Bendix Kop i december 1818. Bodild som var ugift arvede Rønninggård, og jeg går ud fra, at Thomas mere eller mindre har bestyret den for hende. Hun døde imidlertid allerede 1821. Af arvinger har der kun været Søren Christians 5 levende børn fra Husby og David Rønnings 2 sønner, Niels og den testamentarisk begunstigede Thomas fra Amitsbøl.

1818 besvangrede han en tjenestepige i nabolaget. Hun fødte 26. jun 1819 en søn der fik navnet Jens Thomsen. Det skulle imidlertid ikke blive de to, for måneden forinden havde han giftet sig med sin betydeligt ældre 46-årige kusine, Anna Maria Rønning fra Husby. Jeg kan tænke mig, at der har ligget arvehensyn bag. Ihvertfald sad han og konen ved FT 1834 i Fiskbæk som mølleejere og avlsbrugere på Rønninggaard. Ægteparret var barnløst, men de tog 2 "uægte" fødte drengebørn til sig som plejesønner: Peder Sørensen der var kommet til Fiskbæk som 22-årig tjenestekarl i 1830 og den spæde Peter Larsen fra Rynkeby på Fyn. Han var ved FT 1834 6 år og altså plejesøn nr. 2 på Rønninggård.

I perioden 1824-1842 ejede Thomas Rønning også den nærliggende og betydelige Ørregård, men ved FT 1845 havde han forpagter på Rønninggård. Han og Anne Marie boede med en enkelt tjenestpige på Rønninggård sammen med forpagterfamilien. Det ser ud til, at han har trukket sig tilbage fra aktiv virksomhed, men ved FT 1850 er han atter tilbage i driften og med 4 tjenestefolk. 3 år senere døde han. Peter Larsen var i mellemtiden kommet tilbage efter endt uddannelse, og det var ham der som Peter Larsen Rønning overtog gården og møllen og som senere skulle blive Bentes oldefar på mødrene side.

Han og hans slægt findes derfor beskrevet i Bentes anebog her på hjemmesiden.

Begivenheder i hans liv:

- Han ejede Rønninggaard og Fiskbæk mølle 1821 i Fiskbæk.
- Han ejede Ørregaard 1824 i Fiskbæk.

Thomas havde et forhold til **Anne Marie Jensdatter** i Okt. 1818. Dette par blev ikke gift. Anne blev født i 1783 i Asmild, Nørlyng, Viborg. De fik en søn: **Jens Thomsen**.

# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

**Jens Thomsen Rønning** blev født i Jun. 1819 i Fiskbæk, blev døbt den 27 Jun. 1819 i hjemmet, fremstillet 3 Okt Fiskbæk kirke, døde den 16 Feb. 1912 på Lille Nørlund, Ikast i en alder af 92 år, og blev begravet den 23 Feb. 1912 i Ikast.

Biografi: Jens Thomsen var "uægte" barn af Thomas Rønning på Rønninggård i Fiskbæk og tjenestepige Marie Jensdatter fra en nærliggende gård. Hun havde nok regnet med ægteskab, men Thomas Rønning bestyrede gården for sin faster Bodild Rønning og stod som arving til den. Der var tungvejende hensyn til ikke at gifte sig med en tjenestepige. Bruddet mellem dem fremgår af, at han ikke stod fadder til barnet. Ved FT 1834 er hun anført som enke og indsidder hos en gårdmand i Asmild sogn og hos sig har hun "Jens Thomsen, 15 år, ugift, Konens uægte søn før ægteskab". 1850 giftede han sig, og han og konen var ved første barns fødsel samme år indsidder på en gård i Ikast. Senere blev de husfæstere i Rind. 1864 deltog han i krigen og blev dekoreret. Han døde som enke- og aftægtsmand i Ikast.



Foto fra Jeanette Rønning  
Billedet er sikkert taget 1876 da han fik medaljen.  
(1876)

Begivenheder i hans liv:

- Han blev konfirmeret 1832 i Asmild, Nørlyng, Viborg.
- Han findes i folketællingen 1840 som tjenestekarl i Viborg købstad.
- Kirkebog: gift indsidder på Nørlund, 1850, Ikast.
- Kirkebog: husfæster i Romhuus, 1853, Ikast.
- Kirkebog: husfæster i Kølkjær, 1855, Rind.
- Krigsdeltagelse: 2. slesvigske krig, 1864.
- Kirkebog: husmand, 1865, Lille Nørlund, Ikast.
- Dekoration: mindemedalje for krigsdeltagelsen 1864, 1876. Veteraner fra de sønderjyske krige kunne 1876 få tildelt en mindemedalje efter ansøgning. Der ligger 120.000 ansøgninger i Rigsarkivet.

Jens blev gift med **Ane Johanne Larsdatter** den 18 Maj 1850 i Ikast. Ane blev født den 19 Okt. 1826 i Ikast og døde den 14 Maj 1895 på Lille Nørlund, Ikast i en alder af 68 år. Deres børn: **Lars, Anne Marie, Thomas Jensen, Jens Christian, Anton, Inger Marie og Otto.**

Thomas blev derefter gift med **Anna Maria Rønning** den 19 Maj 1819 i Viborg. Anna blev født i 1773, blev døbt den 2 Jul. 1773 i Middelfart, døde den 27 Dec. 1850 på Rønninggård i en alder af 77 år, og blev begravet den 6 Jan. 1851 i Fiskbæk. Deres børn: **Peder Sørensen og Peter Larsen.**

Ægteskabsnotater: **Viborg Domsogn 1819:9, opslag 159:**

Thomas Rønning Eier af Rønning Gaard i Fesbek pr Viborg, 34 Aar

Jomfrue Ane Marie Rønning conditionered [tjenende] hos Hr. H. H. Biskop Ridder Commandeur Bloch i 10 Aar. 44 Aar.

Forlovere: Guldsmed Harder og Lands Overerets Advokat Frederik Lykke

Vielsen forrettet den 19de May i Huuset hos Hr. Guldsmed Harder.

Bevilling af Dato 17de May at lade sig vie af uvedkommende Præst.

[Højædle, Højærværdige Jens Bloch (1763-1830), biskop i Viborg fra 1805 - Han var blevet ridder kommandør af Dannebrog 1810 - DBL.

FT 1834: Frederik Christian Ludvig Wilund Lykke 44 Gift, Landsoverretsprocurator Hans morbror, Jørgen Pauli Harder (1750-1830) var guldsmed i Viborg]

**Fiskbæk KB 1813-1871 opslag 155 1819 nr.2**

Ungkarl Thomas Rønning, Avlsbruger i Fiskebek 34 Aar.

Jomfrue Anne Marie Rønning af Fiskebek. 44 Aar.

Forlovere: Hr. Stabell af Ørregaard og Hr. Blaamand i Fiskebek

[FT 1834: Frederik Blaamand 49 Gift Skomager i Fiskbek Bye, Gjordemoderhuset, 3]



# Efterkommere af Niels Christensen Rønning

15

Bemeldte Par bleve ved Kongebrev at lade sig vie i Huset af uvedkommende Præst datteret d. 17 Mai d. A. Copuleret d. 19 Mai i Viborg, af Sognepræsten til Domkirken Hr. Amtspræst Fogh. [FT 1801 Rasmus Fogh 37 Gift, Husbonde, Præst til Nørre sogns kirke og dens annexer]

Thomas og Anna Marie var fætter og kusine, idet deres fædre var sønner af Niels Rønning i Vejlbjby.

Biografi: Anne Marie Rønning var ældste datter af Søren Christian Rønning i Husby. Ved FT 1787 var hun 14 år og hjemmeboende, men 1801 var hun flyttet hjemmefra. Fra 1809 til sit giftemål 1819 tjente hun hos Viborgbispen Jens Bloch. Hun var da 46 år og 12 år ældre end sin fætter og ægtemand. De blev viet af amtsprovst Rasmus Fogh i hjemmet hos gommens morbror der var guldsmed i Viborg.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun blev ansat som husjomfru hos biskop Jens Bloch 1809 i Viborg.

(Dubleret slægtlinje. Se side 3)

**Bendix Kop Rønning** blev født i Apr. 1790, døde i Apr. 1790, og blev begravet den 18 Apr. 1790.

**Bendix Rønning** blev født i 1794 og døde i 1794.

**Bodil Marie Rønning** blev født i Maj 1755, blev døbt den 23 Maj 1755 i Vejlbjby, Odense, døde den 28 Aug. 1821 på Rønninggård i en alder af 66 år, og blev begravet den 2 Sep. 1821 i Fiskbæk. Et andet navn for Bodil var Bodil Marie Nielsdatter. Hun blev aldrig gift og var barnløs.

Biografi: Bodil Rønning boede ugift hos sin barnløse søster Hedvig og hendes mand Bendix Kop på Ørregård i Fiskbæk siden på Rønninggård samme sted, og hun arvede 1818 Rønninggård efter dem. Brodersønnen Thomas fra lærerhjemmet i Amitsbøl boede der også og har sikkert bestyret gården for hende. Hun døde allerede 3 år senere.

Begivenheder i hendes liv:

- Hun boede Rønninggård 1774 i Fiskbæk.

**Balslev**

Dorthe Johanne, 2

**Christensen**

Christine, 7

Johanne, 4

**Hansen**

Carl Ferdinand, 9

**Harder**

Anna Maria Thomasdatter, 12

**Jensdatter**

Anne Marie, 13

**Jensen**

Nicoline, 7

**Kop**

Bendix, 11

**Larsdatter**

Ane Johanne, 14

**Lorentzen**

Birgitte Hansmine, 8

**Mortensen**

Peder, 11

**Nielsdatter**

Bodil, 2

**Nielsen**

Mette Kirstine, 8

Nielsine, 12

**Pedersdatter**

Magareta, 2

**Pedersen**

Morten Christian, 11

**Rønning**

Anders, 13

Andrea, 13

Anna Maria, 3, 14

Anne Margrethe, 10

Bendix, 15

Bendix Kop, 15

Bodil Marie, 15

Bolette Martine Kirstine, 10

Christian, 10

David, 12

Frederik Ludvig, 8

Hedevig, 11

Jens Thomsen, 14

Jørgen Christian, 8

**Rønning**

Kirstine, 10

Laurine Magdalene, 9

Marie Margretha, 9

Mathias, 10

Niels, 12

Niels Christensen, 2

Niels Christian, 3

Nielsine Christiane, 9

Paul Christian, 12

Peder Sørensen, 4

Peter Larsen, 5

Regine, 12

Søren Christian, 2

Thomas, 3, 13

Thomas Friderik, 13

Thomas Georg, 13

Vilhelm Valdemar, 10

Wilhelmine "Mine", 13

**Smed**

Christen Sørensen, 2

**Thommesen**

Anne Kirstine, 12